

## 35 Turken per dag!

Op een mooie zomerse avond in juli zit ik met wat vrienden op een terras in Amsterdam. Onder het genot van een Corona-biertje vertelt Eight over dat hij en zijn broertje eerder op die dag zijn benaderd door een enquêteur van het onderzoeksbureau O+S van de gemeente Amsterdam (Dienst Onderzoek en Statistiek: [www.os.amsterdam.nl](http://www.os.amsterdam.nl)): “We waren aan het voetballen in het Westerpark en opeens komt zo’n student-achtig type op ons af en die zegt zo: “Zijn jullie Marokkanen?” (Eight en zijn broertje hebben allebei zwart haar en bruine ogen) Dus wij van: “Nee. Natuurlijk niet.” Hij weer: “Zijn jullie dan Turken?” Wij: “Nee.” Zegt ’ie: “Shit! Ik ben op zoek naar Turken. Weten jullie waar ik er een paar kan vinden?” Mijn broertje vraagt hem hoezo dan. Zegt die gast dat hij een vragenlijst moet laten invullen door allochtonen of moslims. “Daar kun je tien euro voor krijgen”, zei hij erbij. Dus mijn broertje gelijk van: “Geef maar. Ik wil ’m wel invullen.” Hij: “Nou, eigenlijk zoek ik Turken, maar vooruit. Wel een beetje *serieus* invullen, hè?”

De enquêteur overhandigt de jongens een pak met vragen en zegt: “Ik ben over twintig minuten terug.” Ze zijn verbaasd over de hoeveelheid vragen (10 A4, dubbelzijdig) en gaan even kort in overleg over wat ze moeten invullen. Eight’s broertje raffelt de vragenlijst af en is na vijf minuten klaar. Eight neemt het naar eigen zeggen wat serieuzer (wat ik geloofwaardig acht, want ik ken hem als iemand die zich vaak bekommert om de problemen van de jongens van Marokkaanse en Turkse afkomst in zijn voetbalteam). Hij vertelt: “Het waren allemaal vragen voor Marokkanen en Turken over hun gevoel met Amsterdam, zeg maar. Eerst over of je de burgemeester kent en de voorzitter van de gemeenteraad. Dan hoe betrokken je bent en of je hebt gestemd. Daarna gaat het over of ze zich thuis voelden in de stad. Wat ze van Amsterdam vinden. Dat soort vragen. Maar d’r zaten ook een paar vragen tussen... Ik zweer ’t je. Zo van: “Als je wordt gediscrimineerd, ga je dan (a) weglopen, (b) geweld gebruiken?, (c) veel geweld gebruiken?, of (d) héél veel geweld gebruiken.” Zoiets. Sloeg echt nergens op. Maar ik heb het wel een beetje goed proberen in te vullen. Goed voor Marokkanen en Turken, als je snapt wat ik bedoel.”

Na een half uur komt de enquêteur terug en zegt dat hij geluk heeft gehad: “Ik had net acht jongens in één keer!” Of het Marokkanen of Turken zijn, blijft een beetje in het midden. Vluchtig neemt hij de ingevulde formulieren door en zegt blij: “Helemaal top, jongens! Goed gedaan.” Eight praat nog even na met de student, terwijl hij en zijn broertje hun cheque van 10 euro in ontvangst nemen: “Ik zei tegen ’m van: “Dat kan toch eigenlijk niet. Dit is best belangrijke shit.” Ik bedoel, het ging echt om wat hun van de stad vinden en zo. Daar gaan mensen uiteindelijk gewoon belastinggeld aan uitgeven. Maar hij zei dat het hem niet zoveel uitmaakte. Hij zei: “Ik moet vijfendertig Turken per dag doen en dat haal ik anders nooit.” We moesten alleen nog een naam en een postcode verzinnen en toen waren we klaar.”

Op een bankje verderop zijn inmiddels drie jongens gaan zitten die wel Marokkaanse ouders blijken te hebben. De enquêteur spreekt ze aan, overhandigt vragenlijsten en verdwijnt het park in op zoek naar meer ‘Turken’. Volgens Eight hebben de jongens op het bankje er al snel geen zin meer in: “Eerst riepen ze ons. “Hé, asahbi (vriend). Help ons met invullen.” Maar m’n broertje zei dat we genoeg hadden van al die vragen. Toen gingen ze zwervers aanspreken. Eén van die gasten ging naar eentje toe die daar helemaal wappie (dronken) lag. Zei ’ie van: “Hé, kameraad! Vul voor me in! Krijg je één euro.” Wij lachen, jongen.”

Later die week kijk ik naar het nieuws op AT5. De helft van de Amsterdammers is tegen de bouw van een ‘dubbelstad’ op het IJmeer tussen Amsterdam en Almere, ‘blijkt’ uit een onderzoek van onderzoeksbureau O+S in opdracht van AT5. Er komt een overzicht in beeld. “Om *precies* te zijn”, zegt de nieuwslezer: “48 procent van de Amsterdammers is tegen, 38 procent is voor en 14 procent weet het niet.” Door mijn raam zie ik drie eendjes in de gracht voorbij zwemmen. Zouden zij ook hun mening hebben gegeven?