

Simson A.

Onze eigen polderterrorist, Samir A., is niet lang geleden voor de tweede keer vrijgesproken. ‘Usual suspects’ Maxime Verhagen en Geert Wilders spraken direct schande van de uitspraak. Samir A. was dan weliswaar te dom om een behoorlijke bom te plaatsen, maar alles wees op dat hij over niets anders fantaseerde. Sommige juristen namen de moeite om uit te leggen dat binnen het huidige Nederlandse rechtssysteem geen andere uitspraak mogelijk was geweest. Althans... nog niet. De verlossing is immers nabij. Binnenkort wordt ook het denken aan terrorisme strafbaar gesteld, tenminste als we bepaalde politici mogen geloven. Daardoor zullen we ons straks allemaal een stuk veiliger voelen. Tot die tijd moeten we het doen met oplossingen van columnisten zoals Afshin Ellian, die overigens zelf al wordt beveiligd. Hij bepleit een ‘ophok-plicht’ voor aanstormend extremistisch talent als Samir A., in ieder geval tot de Nederlandse wet eindelijk is aangepast¹. Oplossingen voor vogelgriep en terroristische aanslagen zijn in de visie van Ellian blijkbaar onderling uitwisselbaar.

Het uiten van angstaanjagende, ondoordachte en soms enigszins opruiende meningen is ons volste Nederlandse recht. Daarin ligt deels onze vrijheid. Het brengt de mensen in dit land helaas niet veel dicht bij elkaar. Dat is dan ook allerm minst de bedoeling. Mensen die de boel bij elkaar houden of meer nadruk leggen op insluiten dan uitsluiten, worden tegenwoordig snel weggezet in het kamp van de zogenaamde ‘softies’. Ook wel bekend als het kamp van Cohen. Deze burgemeester is niet alleen veel te lief voor Amsterdammers van niet Nederlandse afkomst. Hij praat met allochtone jongeren in hun buurthuizen! Hij bezoekt moskees en drinkt thee zelfs met islamieten! Bovendien is zijn politieke partij hoofdverantwoordelijke in ons ‘multiculturele drama’! Zachte aanpak... Met al die ‘enge’ moslims in ons land zeker? Dat is vragen om aanslagen. Tijd voor de ‘hardliners’ om het hoogste woord te voeren.

Zo ook kort geleden in de Balie. Een ‘professor’ uit één of ander ver moslimland verklaarde de traditie van extremistische aanslagen als iets typisch islamitisch. Geen Christen heeft het zo bont gemaakt als een moslim die denkt dat hij een ‘shortcut to paradise’ heeft gevonden. De veelvoorkomende zelfmoordaanslag is de populaire en moderne variant binnen een lange traditie van uniek islamitisch martelaarschap en bloedvergieten, aldus de spreker. De aanwezige ‘hardliners’ knikten instemmend. De ‘softies’ hielden wijselijk hun mond. En Pim zag dat het goed was.

Maar ho eens even... Een zelfmoordaanslag vanuit religieuze overtuiging een uitvinding van moslims? Nu doet de spreker de Christenen wel een beetje tekort. Zijn we dan het prachtige verhaal van Simson en Delila vergeten? Dat was vroeger een van mijn favoriete ‘bedtime stories’. Krijgshier Simson krijgt van de Here bovennatuurlijke krachten die verborgen liggen in zijn lange haar. Simson kan daardoor met succes zijn land verdedigen tegen de ‘ongelovige’ Filistijnen. Helaas laat hij zich verleiden door een Filistijnse vrouw, Delila. Zij is stiekem ingehuurd om hem zijn geheim te ontfutselen. Dat lukt haar op listige wijze, zoals alleen vrouwen dat kunnen: onophoudelijk zeuren. In zijn slaapt knipt Delila Simson’s haar af en de Filistijnse stadskoningen nemen hem gevangen. Deze ‘ongelovigen’ organiseren daarop een groot offerfeest voor hun god Dagon. De tempel zit tjokvol met mensen. Alleen al op het dak bevinden zich 3000 mannen en vrouwen. Tijdens het feest halen ze de verzwakte Simson erbij om hem uit te lachen. Eenmaal in de tempel bidt Simson tot de Heer: “O God, geef me nog één keer de kracht...” Hij grijpt twee steunpilaren van de tempel en roept: “Mijn dood zal de dood van de Filistijnen zijn!” Hij duwt uit alle macht en de tempel stort ineen, boven op de stadskoningen en alle andere aanwezigen. Bij zijn eigen dood maakt Simson meer ‘ongelovige’ slachtoffers dan tijdens zijn hele leven. Een mooi bijbels

¹ NRC Handelsblad (Opinie & Debat, p.19): “Ophokplicht voor jihadisten”.

verhaal uit dat prachtige Oude Testament. Ik stel echter wel voor dat we de hoofdpersoon vanaf nu Simson A. noemen.