

## Media maken rellen

Tot voor kort leek het erop dat het aanstekelijke karakter van de Franse branden niet leidde tot rellen hier. Nederland is niet Frankrijk en de geest bleef dus in de fles. Afgelopen dagen zijn echter enkele nieuwsfeiten gemeld en na een grote golf van reacties daarop, lijkt het nu een kwestie van afwachten. De media vertellen ons dat de rellen komen, de vraag is enkel nog wanneer. Naar ons idee is het noodlottige ongeval van een jongen die met zijn brommer verongelukte niet het belangrijkste ingrediënt in deze explosieve situatie. Evenmin zijn dat de ingeslagen autoruiten en de aanhoudende pesterijen in de Diamantbuurt. Arbeidskansen spelen een rol, mits verklaard kan worden waarom Turkse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren met even slechte vooruitzichten niet rebelleren. Het zijn de reacties, die de druk ineens hebben opgevoerd.

**In Amsterdam-West proberen diverse partijen in contact te treden met jongeren om te voorkomen dat de vlam in de pan slaat en zij hebben daarmee tot op dit moment succes. Buurvaders, buurtregisseurs en jongerenwerkers worden terecht genoemd, maar vrijwillige initiatieven van Marokkaanse buurtbewoners waaronder ook 'normale' Marokkaanse jongeren blijven meestal onvermeld in de kranten.** Inmiddels heeft Burgemeester Cohen zijn

bezorgdheid kenbaar gemaakt door een vergadering te beleggen met de betreffende stadsdeelvoorzitters. Dat dit naar buiten kwam heeft volgens ons niet zozeer bij Marokkaanse raddraaiers een gevoelige snaar geraakt, maar wel bij het journaal en bij politici. Zo vraagt Jeroen Pauw de burgemeester wat hij gaat doen aan 'deze terroristen'. Een gang langs de

krantenkoppen van woensdagochtend maakt duidelijk dat inmiddels heel Nederland weet dat de rellen er komen. Ook de politici lieten Pavlov reacties optekenen. Wilders spreekt van "Marokkaans straatterrorisme" en Hirschi Ali's repeteert haar mantra van de gevaren van "structurele en ideologische intolerantie". **Voor de Amsterdammers die in hun wijk een onverwachte sociale verantwoordelijkheid tonen zijn zulke uitlatingen geen steun in de rug maar een klap in het gezicht.** Nu worden zij van twee kanten onder druk gezet. Voor de jongens kan de adrenaline gaan stromen, want een mooier voorbeeld van een self-fulfilling prophecy is moeilijk te vinden. Wij kunnen niet anders dan hopen dat Marokkaanse jongens allemaal naar Aljazeera zitten te kijken en de Nederlandse media links laten liggen.

Frank van Gemert is criminoloog aan de Vrije Universiteit

Jan Dirk de Jong is Socioloog aan de Universiteit van Amsterdam

In: *Trouw*, 20 januari 2006